

Θα αλλάξουμε χώρα ή θα την αλλάξουμε;

Την τελευταία δεκαετία όλο και περισσότεροι νέοι φεύγουν από την Ελλάδα με σκοπό την εγκατάστασή τους σε κάποια πόλη του Εξωτερικού είτε για να σπουδάσουν είτε για να εργαστούν. Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της Γκάλοπ (Gallup World Poll Survey) το 2008-2010, στην Ελλάδα διαπιστώθηκε ότι αξιόλογο ποσοστό του πληθυσμού επιθυμούσε να μεταναστεύσει. Ειδικότερα, το 19% του ελληνικού πληθυσμού δήλωσε ότι ήθελε να μεταναστεύσει, ενώ το ποσοστό ανήλθε σε 26% του πληθυσμού υψηλής εκπαίδευσης και σε 33% του πληθυσμού 15-24 ετών. Οι τρεις πρώτες χώρες προτίμησης προορισμού ήταν η Γερμανία (18%), οι ΗΠΑ (10%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (9%).» Το ερώτημα είναι γιατί... Γιατί νέοι Έλληνες επιλέγουν να σπουδάσουν και να εργαστούν εκτός των Ελληνικών συνόρων;

Είναι γεγονός πως λόγω της οικονομικής κρίσης ο εργασιακός στίβος έχει γίνει κάτι περισσότερο από εχθρικός. Δεν είναι λίγοι οι νέοι οι οποίοι θεωρούν την εύρεση εργασίας στην χώρα μας ως κάτι ακατόρθωτο και πως η προσπάθεια τους είναι ανούσια. Γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα πολλοί νέοι να μην προσπαθούν καν και να φεύγουν κατευθείαν αφού τελειώσουν τις σπουδές τους. Όλοι θέλουν να κάνουν την διαφορά, όλοι θέλουν, ή τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω, να συνεισφέρουν για να βελτιωθεί η κατάσταση της Ελλάδας. Όμως καταλαβαίνω και τους δισταγμούς τους. Ανεργία... το κύριο αίτιο μετανάστευσης των Ελλήνων στο εξωτερικό. Πως να μείνουν στην Ελλάδα χιλιάδες άνεργοι άνθρωποι όταν η ίδια τους η χώρα αδυνατεί να τους θρέψει; Η χώρα δεν θα αλλάξει σε μία νύχτα και ούτε θα την αλλάξει ένα μόνον άτομο ή μία συγκεκριμένη κυβέρνηση. Όλοι, ο καθένας με τον δικό του τρόπο πρέπει να βοηθήσει. Και ο πιο άμεσος τρόπος είναι η παραμονή στην χώρα και ο αγώνας για ένα καλύτερο αύριο. Μια ιδέα όμορφη στην ανάγνωση όμως πολύ δύσκολη στην πράξη.

Γνωρίζω πως πολλά από τα νέα παιδιά που φεύγουν θέλουν να αλλάξει η κατάσταση στην χώρα μας αλλά θέλουν επίσης να ζήσουν την ζωή τους έτσι όπως την έχουν σχεδιάσει. Ακόμα και αν αυτό περιλαμβάνει την εγκατάστασή τους σε άλλη χώρα. Για πολλούς τα σπουδαστικά προγράμματα που διαθέτει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν επαρκούν και ψάχνουν για αυτό το κάτι παραπάνω. Προσωπικά δεν αδικώ όσους θέλουν να δοκιμάσουν την τύχη τους εκτός συνόρων γιατί θεωρώ πως κάποιος σημαντικό παράγοντα τους οδήγησε σε αυτήν την απόφαση. Από την άλλη υπάρχουν άνθρωποι που μένουν μεν στην Ελλάδα αλλά μένουν επίσης απαθείς μπροστά στις εξελίξεις την ίδια στιγμή που το μέλλον της χώρας τους είναι συνεχώς αμφισβητήσιμο.

Η μετανάστευση των νέων στο εξωτερικό είναι πραγματικότητα και πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα φεύγουν χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα πως δεν νοιάζονται. Το σημαντικό είναι πώς όσοι μένουν σε συνεργασία με όσους έχουν φύγει να κάνουν, μέρα με τη μέρα, μικρά βήματα ώστε να γίνει η Ελλάδα ένας τόπος άξιος της επιστροφής όσων έφυγαν. Πρέπει να αλλάξουμε την χώρα προκειμένου να σταματήσουμε να αλλάζουμε χώρα.

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ Α΄3 Β΄ΛΥΚΕΙΟ